

## Jaarlijkse plantenverkoop

Natuurpunt wil de achteruitgang van wilde dieren en planten stoppen. Veel vrijwilligers zijn daarom dagelijks in de weer om natuurgebieden zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Maar met natuurgebieden alleen lukt het niet.

We hebben ook jouw hulp nodig! Als iedereen zijn tuin natuurvriendelijk zou inrichten, vormen ze samen het grootste natuurgebied in Vlaanderen én halen ze heel wat CO<sup>2</sup> uit de lucht. Eigenaars van tuinen, tuintjes en balkons kunnen zo meehelpen om de biodiversiteit vooruit te helpen en tegelijk de klimaatopwarming te stoppen.

In onze eigen tuin helpen we zo de natuur én onszelf. Doe mee en bereid je tuin alvast voor op véél extra leven!

**Bestellen kan tot 1 november 2021. Afhalen van je bestelling kan op 27 november (van 10 tot 12 u) aan St-Amanduscentrum in Kleine Spouwen**

Je kan online bestellen: [www.NatuurpuntLimburg/plantenverkoop](http://www.NatuurpuntLimburg/plantenverkoop)

## Herfstwandeling in Maastricht

**Zondag 26 oktober 2021**

*Bij uitzondering kiezen we niet voor een natuurwandeling, maar trekken we naar Maastricht. Het is de oudste stad van Nederland waarmee onze regio sterk verwant is. Maastricht telt een ontelbaar aantal monumenten en ademt geschiedenis. We proeven de sfeer van dit verleden wat intenser op een tiental stopplaatsen. We concentreren ons op de beleving met de bedenking achteraf: "En dat op 10 km van mijn dorp. Hier komen we zeker nog terug!"*

*Met Ivo Thys als ervaren verteller en gids beleef je altijd meer!*

**Praktisch:**

*13.30 u samenkomst en vertrek op het dorpsplein van Grote Spouwen*

*14.00 u stipt: start van de wandeling op de parking van het Fort Sint Pieter, Luikerweg 80b, Maastricht*

*Mogelijkheid tot het nuttigen van een stukje vlaai, koffie of appelsap aan het eind van de wandeling.*

**Iedereen van harte welkom!**

### **Slaapkomfort N.V. Greven ... uw slaapspecialist...!**

Open: elke dag van 10.00u-18.00u. Zondag gesloten

Slaapkomfort ! 3740 Mopertingen, Maastrichterstraat 394

089/50 36 65

[www.greven.be](http://www.greven.be)

[info@greven.be](mailto:info@greven.be)



# Het krantje

Spouwen/Amelsdorp/Rosmeer

Vereniging voor natuur- en landschapszorg

Driemaandelijks huis-aan-huis vouwblad

Verantw. Uitgever: L. Schoenmaekers, Daalstraat 45 A, 3740 Bilzen

okt. 2021, 33<sup>ste</sup> jaargang, nr. 129, postkantoor van afgifte, 3740 Bilzen.

## Twee maten, twee gewichten

De wolf terug in het land! Het was heugelijk nieuws, meteen ook een mediahype. Wat later was er veel verontwaardiging toen wolvin Naya en haar kroost gedood werden door (tot dusver) onbekenden.

Nu, twee jaar later en nadat de wolven een aantal schapen en een paar ponies hebben gedood, lijkt het er even op dat de wolf geen rechten meer heeft in Vlaanderen. De 'grote boze wolven' fakkeltocht in Oudsbergen kanaliseerde het ongenoegen van een aantal boeren en dierenhouders. Maar wat is hier echt aan de hand? In kranten,



weekbladen en sociale media verschenen allerlei artikels over de relatie tussen mens, politiek en wolf. Hierna een paar opmerkelijke passages uit die teksten die wij vanuit Natuurpunt SpARo onderschrijven.

- **Ignace Schops**, directeur Regionaal Landschap Kempen en Maasland:

"Dat wolven enkel overleven door het doden en opeten van dieren is een evidentie, net zoals vogels rupsen eten, katten muizen en spinnen vliegen eten. Het verschil zit uiteraard in onze relatie met het slachtoffer. Een muisje of rupsje minder, daar maalt (bijna) niemand om, en voor een ree of een everzwijn evenmin. Dat is de natuur, zegt men dan gemakkelijk. Maar wordt een schaap, een hond of lama gedood, dan steigeren mensen des te meer. Begrijpelijk. Hoe groter en intenser de band tussen mens en (huis)dier, hoe erger en triester het verlies.

Het is dan ook maar wat logisch dat we respect hebben voor de verontwaardiging van mensen die hun geliefde dieren verliezen. Met de toegenomen grimmigheid lijkt het erop dat sommige mensen een soort wolvengedrag beginnen te ontwikkelen, en dat kan en mag nooit de bedoeling zijn. Er is geen probleemwolf, maar misschien wel een probleem, onwetendheid genaamd. De oplossingen om problemen met de wolf te voorkomen zijn voorhanden én met garantie. In geen enkel van de nu 173 percelen, die met het advies of hulp van 'wolffencingteam' werden omheind, kwam de wolf nog binnen. ...

De overheid vergoedt bovendien 90% van de kosten voor deze wolvenomheining. Super deal, toch?

Laat ons de wolf eren en niet weren. De wolf is een Europees beschermd diersoort en hoort thuis in Limburg. Maar laten we vooral ook de problemen niet uit te weg gaan en samen zoeken naar oplossingen met respect en inlevingsvermogen voor elkaar."

- **Hendrik Schoukens**, jurist (in weekblad Knack):

"De wolf is welkom, maar enkel wanneer hij zich 'gedraagt' en 'aanpast' aan onze normen en waarden. Het is de mens die het landschap domineert. De wolf lijkt vooral 'plichten' te hebben: aanpassen of oprassen. De 21-eeuwse wolf moet verdwijnen wanneer hij zich alsnog occasioneel vergrijpt aan een koe of pony. Dat we zelf duizenden koeien jaarlijks in minder aangename omstandigheden slachten om aan onze uit de hand gelopen vleesappetijt te voldoen, lijken we gemakshalve te vergeten. De stelling dat een wolf dierenleed zou veroorzaken door een weerloos schaap op te peuzelen slaat op niets. ... Veehouders die géén wolf-proof omheining plaatsen in wolvengebied lijken daarentegen wel hun verplichtingen van dierenwelzijn eenvoudigweg niet te respecteren, want ze stellen hun schapen bloot aan makkelijke aanvallen door de wolf. We sturen toch ook onze kinderen niet zonder helm een drukke baan op.

- **Dirk Draulans** (Bioloog, Knack en sociale media):

"In Limburg werd betoogd tegen de wolf, met het beeld van een brandende wolf als uithangbord. De wolf moet op de brandstapel! De gemoederen worden verhit. Vooral de Boerenbond en de CD&V, die op het Limburgse platteland nog een aantal burgemeesters heeft, blinken uit in een haatcampagne tegen het Europees beschermd dier. ...

Bovendien bevinden de wolven zich in het hart van het kiesgebied van de bevoegde minister Zuhal Demir (N-VA), die door politieke analisten momenteel steevast als de succesvolste Vlaamse minister wordt gelabeld. Dat steekt.

De animositeit jegens de wolf is dus evenzeer – en misschien wel vooral – een campagne tegen de succespolitica Demir."

"Het aantal wolven in Vlaanderen wordt momenteel op tien geraamd. Tien! Over het aantal loslopende honden dat schapen en ander vee aanvalt, hoor je zelden iets." (einde citaat).

### **Beschaving, nog een weg te gaan?**

Als het over dit onderwerp gaat **wordt weldegelijk met twee maten en twee gewichten gemeten**. Een triest en nog veel flagranter voorbeeld van bovenstaande uitspraak van Dirk Draulans speelde zich enkele jaren geleden af in Riemst. Hier werd een meisje van haar fietsje gesleurd en op het randje na verslonden en gedood door een meute loslopende honden van een lokale hondenfokker (broodfokker) zonder vergunning. Zo maar even het hek uit gelopen. De CD&V burgemeester van dienst die deze broodfokker zonder de nodige vergunning jarenlang zijn gang liet gaan, kwam er mee weg. Het slachtoffer overleefde ternauwernood en is lichamelijk en geestelijk zwaar getraumatiseerd voor het leven. Stel je voor, het was een wolf geweest. Einde wolf! Het kot was vele malen te klein geweest.

Irrationale angsten en de oude overtuiging dat we hier zijn om de aardbol en alles wat er op leeft te domineren of naar onze hand te zetten, zijn niet langer voldoende voor het uitroeien van dieren. Een beschaving die niet bij machte is om samen te leven met wilde dieren van enige omvang (even groot of groter dan de mens) heeft niet begrepen hoe groot de wederzijdse afhankelijkheid is tussen 'wij mensen' en onze leefomgeving. Tijd om dat te beseffen en te aanvaarden. Dat is in tijden van gevaarlijke klimaatverandering de enige zinvolle weg vooruit.