



Het krantje

Spouwen/Amelsdorp/Rosmeer

Vereniging voor natuur- en landschapszorg
Driemaandelijks huis-aan-huis vouwblad
Verantw. Uitgever: L. Schoenmaekers, Daalstraat 45 A, 3740 Bilzen
Oct. 2019, 31^{ste} jaargang, nr. 122, postkantoor van afgifte, 3740 Bilzen.

Het dominante klimaatgesprek is stilte

Laat u niet verblinden door de vele en terechte berichten in de media over de klimaatopwarming of de vele klimaatmarsen. Op familiefeesten, onder vrienden, gewoon in het dagelijks leven is de klimaatkwesitie geen gespreksonderwerp van betekenis. Het is gewoon iets wat we weten, iets waar sommigen officieel om bezorgd zijn maar dat de meesten onder ons loskoppelen van ons alledaags leven.

En toch is het spreken met mensen in onze omgeving over de klimaatopwarming en hoe we zo snel mogelijk kunnen omschakelen naar een economie en een leven zonder fossiele brandstoffen (kolen, gas, olie) van groot belang om tot de broodnodige verandering te komen. Het doorbreken van de collectieve klimaatstilte is hoe dan ook een belangrijke hefboom om het draagvlak voor een snelle omschakeling naar een klimaatneutrale economie te verbreden. Want de energietransitie vereist een samenwerking van zo veel mogelijk mensen uit de meest uiteenlopende milieus, en dat op een schaal en in een tempo die sommigen vergelijken met de mobilisatie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Onze onderlinge klimaatgesprekken bepalen uiteindelijk ook de politieke conjunctuur. Als we er onderling over zwijgen, dan zullen niet alleen minder mensen, maar ook minder politici geneigd zijn om de omschakeling naar een klimaatneutrale economie te helpen versnellen. Dan bereikt de boodschap de opiniepeilers niet, wat er tot nog toe mee voor zorgde dat de klimaatkwesitie vaak op de achtergrond verzeild raakte tijdens de verkiezingen.

De redenen van ons stilzwijgen zijn 'des mensen'

We ervaren de klimaatkwesitie vooral als **een verre dreiging**, iets wat los staat van ons eigen leven. Wij mensen, leven en handelen veelal in het teken van de korte termijn. De zichtbaarste gevolgen ontvouwen zich momenteel nog op verre plaatsen. Zo smelten zee-ijs en ijskappen niet bepaald aan onze achterdeur en spelen de ergste gevolgen zich voorlopig 'ergens in de verre toekomst' af, een toekomst waarvan velen (foutief

denken dat ze die toch niet zullen meemaken. En het feit dat CO2 een reuk- en kleurloos niet-giftig gas is, helpt natuurlijk niet.

Bovendien **ontwijken** we van nature liever alles wat ons confronteert met onaangename waarheden.

De klimaatkwesitie mist daarenboven een externe vijand. Stel je voor dat Noord-Korea ervoor verantwoordelijk zou zijn. Dan spreekt iedereen een schande en is het kot te klein. Echter in deze materie zijn we allen een beetje de 'vijand' want allemaal een beetje mee verantwoordelijk. Vooral onze overheden moeten tal van maatregelen nemen die ieder van ons in de mogelijkheid stellen en aanzetten om binnen nu en 10 jaar over te schakelen naar hernieuwbare energie.

Hoe dan ook zal de klimaatopwarming de levens van ons en de komende generaties enorm sterk beïnvloeden. Wie dat afstrijdt kan net zo goed het licht van de zon ontkennen.

En anderzijds biedt het kordaat aanpakken van de klimaatopwarming ook veel kansen voor onze economie en zelfs voor onze gezondheid. De hernieuwbare-energiesector schept nu al meer jobs dan de fossiele industrie. Zo zorgt de zonnepanelenindustrie per eenheid opgewekte elektriciteit voor twee keer zoveel werkgelegenheid als de steenkool- of gasindustrie. In 2017 werkten wereldwijd al 10 miljoen mensen in de hernieuwbare-energiesector. Die nieuwe vormen van energie maken ons bovendien onafhankelijk van landen met een bedenkelijke reputatie zoals Saoedië-Arabië en Rusland, wat ons op termijn ontzettend veel geld bespaart. Zo betaalt de Europese Unie elk jaar, afhankelijk van de marktprijs, tussen 250 en 450 miljard euro aan het buitenland voor de import van olie, steenkool en gas. Dat is ongeveer 1 miljard euro per dag. En wist je dat er wereldwijd nog steeds twee keer zoveel overheidsgeld (subsidies) gestoken worden in de zoektocht en exploitatie van fossiele brandstoffen als in hernieuwbare energie!!

En dat terwijl de wetenschap ons zeer duidelijk maakt dat we, als we tenminste geen totaal ontsporende opwarming willen riskeren, het merendeel van de fossiele brandstoffen die nu nog in de aardbodem zitten, daar moeten laten zitten ipv ze naar boven te halen en alsnog te verbranden.

Dit artikel is gebaseerd op een hoofdstuk uit het boek "Tien Klimaatacties die werken" van Pieter Boussemaere. Een vlot leesbaar boek met een zeer realistische en een oplossingsgerichte kijk op de klimaatopwarming. Een aanrader voor iedereen en niet in het minst voor onze beleids mensen.

Dit was op 8 oktober het antwoord van Frans Timmermans (Europees commissaris die straks verantwoordelijk wordt voor het klimaatbeleid) op een aanval van een Italiaanse populist die hem verweet met zijn ambitieus Klimaatplan achter Greta Thunberg aan te lopen.

Citaat:

"Hoe zwak moeten de argumenten zijn als mensen een meisje van 16 jaar moeten aanvallen? Wat een schande als ik de tweets zie van de persoon die de machtigste man op de wereld zou moeten zijn! Greta heeft gewoon gelijk. We zijn in staat om onze samenleving te veranderen. Zegt u nu tegen de kinderen in Italië dat ze wel enkele jaren eerder mogen doodgaan?"

Eerste Bushcraft schot in de roos

Het eerste Bushcraft weekend van 21 en 22 oktober was een schot in de roos. Een twintigtal kinderen uit onze dorpen maakten hun kamp in de Natuurpunt boomgaard bij Huubkespoel in Grote Spouwen. Ze leerden een boshut bouwen met afgevalen takken en bladeren, vuur maken en moesten zelf hun kostje bereiden (en geen gemor bij de afwas). Tegen de avond gingen de avonturiers zoeken naar sporen van wild. Het kampvuur met marshmallows ontbrak niet. De meisjes kletsten gezellig samen in hun tent en de jongens wilden zo lang mogelijk samen zijn en in het vuur 'fikken'. De nacht was vol sterren maar genieten van de stilte kon pas toen het gegiechel uitstierf.

Na het ontbijt en de dassenwandeling gingen de kinderen vol verhalen naar huis met een glimlach tot achter de oren.

Hopelijk een nieuwe ervaring in de natuur die een kiem legt voor een nieuwe generatie natuurvrienden.



Jaarlijkse plantenverkoop

- Een mooie boom in je tuin, dat is gratis airco voor de zomers van de toekomst
- Een tuin met 'bomen en planten van hier' is aantrekkelijker voor zangvogels, vlinders en ander mooi leven.
- Planten van hier zijn bovendien minder gevoelig voor ziekten

Redenen genoeg om je tuin te verrijken met bomen en struiken die hier echt thuis horen

Bestellen is noodzakelijk en kan via de bestelbon in dit Krantje of via de website 'Plantenverkoop Natuurpunt Limburg' en moet vóór 1 november

Afhaalpunt op 16 november van 10 tot 12 u aan Parochiaal centrum St-Amandus, Kleine Spouwen.

Goed nieuws

De Sjroep van Spaân, het appelsap en de proemegelêe van Spaân zijn er weer !

In augustus en september hebben we volop geoogst in onze boomgaarden.

Voedsel van de korte keten, gegarandeerd zonder kleur-, bewaarmiddelen of enige andere toegevoegde stoffen. Verkooppunten bij lokale handelaars. Bestellen kan ook via onze website. WWW.natuurpunt-spouwen-amelsdorp.be

Sjroep en gelêe : 4 € per potje; Sap: 3 liter voor 7 € of 5 liter voor 10 €.

Herfstwandeling zondag 27 oktober 2019 Thor-Park Waterschei

Het Thor Park is een mooi wandelgebied rond en op de terril van Waterschei. Hier vind je het beste van twee werelden. Een mineraalrijke, stenige mijnsteenbergrand op de terril in combinatie met arme zandige heidegrond: voor de natuur is het een combinatie van twee werelden met een heel breed gamma aan planten- en diersoorten. De grenzen vervagen en het oorspronkelijk heidelandschap en het nieuwe terrillandschap worden één. Voor wie mee naar de top van de terril wil: daar hebben we bij enigszins helder weer prachtige vergezichten over grote delen van onze provincie en daarbuiten.

Praktisch:

13.30 u stipt: samenkomst en vertrek op het dorpsplein van Grote Spouwen

14.00u Start wandeling: Thorpark: André Dumontlaan 67, 3600 Genk

Wandelafstand: circa 8 km. Einde voorzien omstreeks 17 u.

Onderweg pauzeren we met een stukje vlaai, koffie of appelsap. Altijd gezellig

Wandelschoenen zijn nodig

Iedereen van harte welkom!!